

voeld'

Met geluk en gevoel naar het perfecte bier

uit 1920 liggen in de Zaan waar altijd aan geklust kan worden. Ook leest hij graag, of rijdt hij op zijn motor. Maar ook de mensen uit zijn omgeving hebben zijn handigheid opgemerkt. „Ik heb een wachtlijst van mensen die graag zouden willen dat ik kom klussen. Ook op school: even een tafelschroeven of een hangbord ophangen.”

Banjaert

Een andere lang gekoesterde wens is het gastheerschap van de Banjaert, het natuurvrivierenhuis van Nivon in Wijk aan Zee. Een groep vrijwilligers runt dit doe-het-zelf-hotel. „Omdat ik altijd erg veel plezier heb gehad in het organiseren en aansturen van dingen, lijk dit me al een poos leuk,” Het zwarte gat zal dus wel meevallen. Maar eerst moet er officieel afscheid genomen worden. Gisteren is Fit de klassen rond geweest om te trakteren. Ook is hij verrast met toetsresultjes en liedjes. „Midlangs was het de beurt aan de ouders en genodigden om hem uit te zwaaien.

Fit: „Na vorig jaar hoop ik at ze me zullen herinneren als iemand met harr voor de zaak, ie meeleeft met iedereen. De inden zal ik missen. Ik kon tijds erg genieten van het enthousiasme en de ontbevangelijken.”

De bladeren vallen, het bokbier wordt gebrouwen.
„Heerlijk toch. Herfsttijd is bokbiertijd, de verse gerstrooster is binnen en daar wordt op deze manier bij stilgestaan. Met het brouwen van het beste bokbier laat een brouwer zien dat hij zijn vak beheert.”

Want bokbier is moeilijk om te brouwen?

„Ja, er komt heel veel bij kijken. Het is voornamelijk lastig omdat je als brouwer maar één kans hebt. Het is incidentele brouw, waarbij je te maken krijgt met gerstemout dat elke keer van smaak kan verschillen. Het brouwen van perfect bokbier is een combinatie van geluk, gevoel, techniek en ervaring. Topbrouwers hebben een constante kwaliteit, dat is natuurlijk geen geluk meer.”

Waarom heet bokbier bokbier?

„Daar zijn meerdere theorieën over, maar een die je heel regelmatig hoort is dat het woord is ontspruit als verbranding van ‘Einbeckbier’, naar de plaats Einbeck. Als je dat verkeerd uitspreekt, en dat zou zomaar kunnen als je wat te diep in het glas hebt gekeken, zou je ‘een bokbier’ kunnen horen.”

Wat krijgen bezoekers

zondag te horen en te proeven?

Dagblad Kennemerland

G E K L E U R D

en en de politie

V R A G B A A K

we bijvoorbeeld veel relatief onbekende bokbieren te proeven. Bieren die wel professioneel zijn gebrouwen, maar waar moeilijk aan is te komen. Uit West-Europa, maar ook uit de Verenigde Staten. Het zou dan ook aardig zijn als de Noord-Hollandse Ezelenbok de toets over al die mooie bieren.”

Een bokje drink je alleen in de herfst?

„Nee hoor. Het is geen kwestie van het ijzer smeden als het heet is. Bokbier kan namelijk ook een drank zijn die met het rijpen der jaren beter wordt. Daarvan kan sprake zijn bij bokbier dat zwaarder is dan zeven procent, dat nagist op de fles. Die kan zelfs de kant open gaan van port. Madeiriseren heeft dat, naar Madeira. Een goede kastelein bewaart altijd een vat of twee voor de fijnproeven onder zijn klanten. Dan kun je spreken van een goed adres, koester dat.”

Krijgt u dorst van zo'n verhaal?

„Ja, ik heb nu best trek gekregen maar ik ben verstandig. Ik pas na het eten, ik denk rond een uur of tien. Ik weet wel welk flesje het gaat worden. Ik heb diverse flesjes staan, ik moet me nu eenmaal oriënteren op zondag, maar straks wordt het een roggebokje.”



Een smakelijk bokbierje.

„Wat ze te horen krijgen hebben wij niet helemaal in de hand, want je weet nooit welke vragen je krijgt. Het is altijd interessant. Er vindt ook een bierbrouw-demonstratie plaats en er zijn heel aardige muzikale intermezzi's. Zondag hebben

22 okt '10

Busje komt niet

Het is raar maar waar. Heemskerk heeft een station, maar zonder halteplaats. Die vreemde situatie blijft zo. Dat werd